

In de week gelegd 10-26, 08-03-2026, Dorst naar LEVEN

Exodus 17, 3-7; Romeinen 5, 1-2.5-8; Johannes 4,5-42



Een woestijn vol angst en onrecht, zo voelt voor Iraniërs hun land. Zij dorsten naar gerechtigheid, snakten naar *leven*. Kunnen wij ons daar iets bij voorstellen? Misschien wel, want ook hier leven mensen die lijden aan *dorst* naar een woord van troost of een teder gebaar. Waar wij dorsten naar veiligheid of wachten op liefde, zijn wij als het hert uit psalm 42, dat naar helder water smacht.

De eerste lezing vandaag gaat over het volk in de woestijn. De mensen lijden hevige dorst en er dreigt opstand. Mozes roept de Heer om hulp en God wijst hem op een harde rots, in feite op een onmogelijkheid. Sla erop zegt God en er zal water uit stromen. Niet buiten de woestijn, maar erbinnen vind je lavenis. Want *Ik ben bij je* zegt God (Ex.3,13) en Ik leid je naar de bron van het leven. Dit is het verhaal van het volk dat licht vindt *in* de duisternis.

Onze tocht door het leven gaat soms door een woestijn, onvruchtbaar en droog.

Wanneer je dan een innerlijke bron die jou kracht geeft mist, ga je ten onder.

Paulus zegt in de tweede lezing dat het geloof voor hem die bron is. Hij noemt zich *gerechtvaardigd* door het geloof. Niet bezit of kennis, maar geloof doet hem in vrede leven met God. Het geloof wijst hem de *weg*. God biedt ons in het geloof in Jezus een weg ten leven, ja zelfs eeuwig leven!

Reizend door Samaria komt Jezus bij een bron en vraagt een vrouw bij de put om water. Uitdagend zegt zij : *Hoe kun jij als Jood aan mij, een Samaritaanse, om water vragen?!* De put is diep vervolgt zij. Jezus antwoordt dat ze haar man dan maar moet halen. ‘Die heb ik niet’, reageert zij. *Inderdaad* zegt Jezus, *vijf mannen heb je gehad, en die je nu hebt is je man niet*. De vrouw die blijkbaar dorst naar liefde en warmte, is in één keer bij de les. Over hun verschil in eredienst zegt Jezus dat God, de bron van alle leven, aanbeden wil woorden in ‘geest en waarheid’. Jezus schenkt hier water dat onze dorst naar liefde en warmte, naar behoud voor altijd lest. Zijn woord bemoedigt, geeft kracht en lest onze dorst naar leven voor eeuwig.

